



Wereldwinkel Eersel

We verkopen in de Wereldwinkel veel symbolische cadeaus en cadeaus met een verhaal. Ook natuurlijk diverse gelukspoppetjes/olifantjes en beschermengeltjes.

Maar **NIEUW IN DE WINKEL** zijn de schattige bescherm- en geluksengeltjes gemaakt door kansarme moeders uit de krottenwijk Thembalethe in George/Zuid Afrika.

De stichting Angels 4 Angels werkt hier in samenwerking met de Bengeltjes Shop aan het verbeteren van de werkgelegenheid en de woon- en leefomstandigheden. Deze (b)engeltjes zijn daarom een voorbeeld van een echt wereldcadeau.

Omdat het alweer steeds kouder wordt, hebben we in de winkel plaats gemaakt voor warme sjaals, mutsen, handwarmers, plaids e.d.

Er wordt al regelmatig gevraagd wordt naar kerststalletjes, daarom hebben we ook al een hoekje vrijgemaakt voor kerstspulletjes. In november gaat de rest van de kerstartikelen de winkel in evenals de mapjes met kerstkaarten van Amnesty en Floris. Natuurlijk hebben we ook weer de speciale Sint- en Kerst chocolade cadeaurepen van Tony Chocolonely ingekocht.

Tip: Kerstartikelen zijn vaak een leuk Sinterklaascadeautje!

Heb je onze Halloween etalage, met o.a. de leuke heksjes van vilt al gezien? Zoek het speciale symbool voor de griezeltocht van Visit Eersel. Formulieren voor de griezeltocht liggen klaar op onze toonbank en je krijgt er een verrassing bij!

Tot ziens in de Wereldwinkel! Nieuwstraat 20a, Eersel

Handmade-Fairmade-Fairtrade

Je vindt ons ook op Instagram en Facebook.